

CCS Öst

Sommarrally

2016 - 08 – 07

Tema: På ”kändisjakt” genom anrika
bergsbrukstrakter med spår från Sveriges
stormaktstid

Elsmari 0705 64 07 90

Sune 0705 11 98 96

ETAPP 1

Nollställ mätarställningen

Start 09.00 från P-platsen Stadium

Km

- 0,0** **Rallystart från P-platsen Stadium**
Fråga 1 och 2.
- Höger i rondellen, första avfarten**
- 0,5** **Höger i rondellen, första avfarten**
- 1,0** **Höger i rondellen, första avfarten**
- 1,9** **Vänster i rondellen, tredje avfarten**
- 3,4** **Rakt fram i rondellen, andra avfarten**
- 3,8** **Direkt efter Hamnbron, sväng höger och följ gatan bredvid Motala Ström. Gatan och Strömmen svänger vänster. Följ G:a Rådstugugatan.**
- 4,9** **Höger mot de Geerhallen. Efter 100 m höger igen in på Järnbrogatan.**

Vi befinner oss nu i Industrilandskapet.

Kändisinfo: Vi passerar Carl Milles staty av Louis de Geer, den svenska industrins fader. Han värvades till vårt land från Nederländerna för att samordna och effektivisera järnmalmshanteringen. Dels fanns bättre kunskaper inom området bland Vallonerna och dels hade de Geer en enorm förmögenhet som han förväntades investera i Sverige. Och förväntningarna uppfyllde han ju med råge. Hans affärsidé för t ex Finspångs Bruk var att tillverka kanoner av järn istället för brons som man tidigare använt. Succén blev total. Alla ville ha kanoner av järn. Exporten gick på högvarv. Införandet av nya metoder i järntillverkningen grundlade den stormaktsställning vi fick p g a utnyttjandet av de rika järnmalmsfyndigheterna, den goda tillgången på skogar (kol till masugnar) och vattenkraft (för att driva hamrarna).

5,6 Skvallertorget, sväng vänster in på Kungsgatan.

Från bron ser ni bl.a. Strykjärnet till vänster och till höger forsar Strömmen förbi Campus, Linköpings universitets lokaler.

6,0 Till höger i rondellen, första avfarten Följ Södra Promenaden och Linköpingsvägen

Kändisinfo: Vi passerar fotbollens högborg, numera benämnd Östgötaporten. Här huserar IFK Norrköping. Svenska mästare 13 gånger, senast 2015. Många kända fotbollsspelare har spelat här t ex Brolin, Nordahl, Kindvall... Sveriges senaste förbundskapten Janne Anderson har framgångsrikt lett IFK Norrköping de senaste åren.

7,8 Rakt fram i rondellen, andra avfarten, skyltat mot E4

9,4 Höger BORGS KYRKA Följ vägen mot KIMSTAD och LÖFSTAD SLOTT.

15,4 Vänster LÖFSTAD SLOTT

Fråga 3 och 4.

Tillgång till toalett i den röda byggnaden bredvid caféet.

Kändisinfo: Axel von Fersen (1755-1810) är en av de få svenskar som är internationellt känd från äldre tid. Greve, riksmarskalk, ambassadör, riksråd, serafimerriddare, generalmajor, en av Gustaf III:s närmaste vänner, m.m., m.m. Det har producerats otaliga forskningsrapporter om hans liv runt om i världen. Trots att det är drygt 200 år sedan han dog forskas det fortfarande. Han slutar aldrig att fascinera. Löfstad är en av egendomarna som tillhört familjen von Fersen. Här vistades han ofta och här finns en del av hans tillhörigheter bevarade.

Från Slottet ned till Axel Lilies väg igen. Sväng vänster.

19,1

Kändisinfo: På höger sida ligger Brinks gurkor. Här "föddes" idén till den färsksaltade vita gurkan som smakar som en blandning av sött och salt. Gurkor m.m. finns att köpa i gårdsbutiken.

20,1 Vänster mot LINKÖPING, följ väg 215

24,8 Höger NORSHOLM

- 25,8 Sväng höger direkt efter kanalbron, ned utefter Göta Kanal. Stopp för att svara på Fråga 5 och 6.**
- 26,0 Fortsätt tillbaka till Norsholmsvägen igen. Sväng höger**
- 26,7 Vänster, KIMSTAD KYRKA följ Kimstadvägen**
- 29,2 *Kändisinfo: I det stora vita huset nere i slänten på vänster sida, Kimstadvägen 47, bodde Anders Sydborg innan han köpte Ållonö Slott. Kontroversiell och känd skrothandlare, TV-kändis (TV5 Svenska millionärer), manusförfattare till en film om sitt eget liv (skådespelaren Andreas Wilson, känd från filmen Ondskan kontrakterades för att spela Anders Sydborg), författare till boken (King of the Castle) m.m, m.m....*
- 29,9 Vänster FINSPÅNG och SKÄRBLACKA**
- 34,5 *Kändisinfo: Vi passerar ICA-affären på vänster sida. Ett par hundra meter längre fram till vänster, inne på den parallella Vipvägen, skymtar en extra hög flaggstång bland träden. Dagen till ära är den prydd med en Corvetteflagga. Precis här låg faktiskt Club Corvette Swedens centrum en gång i tiden. Här bor Manny Jägerfeld. Han var CCS ordförande 1991-2001 och under en period även redaktör för tidningen Corvettemagasinet.*
- 34,9 Vänster FINSPÅNG och SKÄRBLACKA**
- 38,0 *Kändisinfo: Det är tätt med Corvettekändisar i Skärblacka. Till höger, nere vid strandkanten, bor medlem nr 240 Kalle Herrwaldsson och Madde Molander. Kalle har varit medlem i CCS i imponerande 40 år. Han har också en av klubbens största Corvettesamlingar. C:a 740 Corvetter! Otroligt men sant. Dock är bara två stycken i full-size.*
- 47,6 Höger RISINGE S:TA MARIA KYRKA och RISINGE**
- 49,0 *Glansgruvan. Här fanns ett av många järnbruk i trakten.*
- 50,2 Håll till vänster efter Doversundsbron.**
- Bron över Doverssund är Risinebyggdets svar på Höga Kustenbron. Här möts sjöarna Glan till höger och Dovern till vänster. Ursprungligen fornordiska namn. Glafwern = Glittrande,*

ljus, lugn. Dofwern = mörk, dov. Att namnen är passande kan man se vid soligt väder.

54,4 Risinge S:ta Maria kyrka från 1100-talet med unika takmålningar

Fråga 7 och 8 (alt. vid Nya kyrkan, beroende på antal deltagare i högmässan)

Kändisinfo: Till vänster om kyrkan ligger Risinge Prästgård. Här dumpades Zara Leander (1907-1981) med två barn hos svärföräldrarna i slutet av 1920-talet. Maken försökte hitta arbete till familjens uppehälle. Zara trivdes inte alls här i den strängt högkyrkliga miljön, mitt ute i ingenstans. Hon ville göra karriär, stå på scenen och sjunga. Vid ett av sina sällsynta besök i Norrköping kom hon över text och noter till "Vill ni se en stjärna". Hon satt i hemlighet på torrdasset längst ned i prästgårdsparken och sjöng i smyg. 1929 fick Zara höra att Ernst Rolf var i Norrköping och att hans revystjärna blivit sjuk. Hon lyckades få provsjunga och Ernst Rolf tog henne genast med på sin revyturné. En stjärna var född. Idag är dasset upprustat, elektrifierat och försett med en musikanläggning. Där kan man sitta och lyssna på Zaras mörka fylliga röst när hon sjunger: "Vill ni se en stjärna."

Kändisinfo: Pehr Hörberg (1746-1816), känd konstnär som ligger begravd här på kyrkogården. Han var sin tids främsta kyrkomålare. Totalt gjorde han 87 altartavlor varav 57 i Östergötland. Pehr Hörbergs liv var rena "Askungesagan". Han föddes på ett fattigt torp. Redan som liten ägnade han sig mest åt att teckna med kolbitar på bark. En gång sattes han att vakta några får. Pehr var så fokuserad på sitt tecknande att vargar dödade alla fåren. Fadern var bekymrad. "Det blir aldrig något av den här pojken", förutspådde han. Brukspatronen på Finspångs Slott Jean Jaque de Geer med fru Aurora Taube fick upp ögonen för Pehrs konst och han blev deras speciella skyddsling. Pehr tillbringade den mesta tiden med att måla i kyrkor och på Slottet. Han blev så småningom ledamot av Konstakademin och fick pension av konungen. Om fadern fick uppleva sonens framgångar är oklart.

57,7 Risinge Nya Kyrka

(Fråga 7 och 8 ev har vi klarat av dem vid Sankta Maria kyrka)

58,0 Vänster mot FINSPÅNG Följ väg 51 mot Örebro

59,5

Till vänster ligger Viberga Storlager, 60-talets Ullared. Här byggdes det första stora köpcentrat i Sverige. Hit transporterades busslaster med hugade kunder från hela Sverige.

- 62,3** **Direkt efter Skutenbron sväng höger CENTRUM**
- 62,7** **Vid vägens slut, sväng vänster i trevägskorsning, finns inga skyltar. Efter 200 meter rakt fram mot SLOTTET**
- 63,0** **Håll höger ned mot FINSPÅNGS SLOTT. Vi parkerar i markerade rutor framför slottet.**
Fråga 9, 10 och utslagsfråga
Tillgång till toalett i restaurangen.

LUNCH klockan 11.45

*Finspångs Slott ägs idag av Siemens som för brukstraditionen vidare genom att använda det som huvudkontor för turbinindustrin. "Från kanoner till turbiner."
Kanonerna utanför slottet är tillverkade i Finspång 1885 och 1790. Den sista kanonen tillverkades 1912.
Louis De Geer d.y. lät bygga Finspångs Slott 1668. Det är Sveriges största barockslott. Här fanns Sveriges första badkar på 1700-talet. Ägt och brukat av Aurora de Geer af Finspång (född Taube). Hon var känd för sin extrema skönhet och gjorde djupt intryck på alla hon mötte enligt samtida källor. Kan en bidragande orsak kanske ha varit badkaret? Att hon var den enda som var ren och inte luktade illa? Hygien var inget man ägnade särskild uppmärksamhet på 1700-talet.*

12.45-13.45

Visas Turbinhistoriska museet i Orangeriet och Slottskapellet.

ETAPP 2

Nollställ mätarställningen först när ni svänger höger uppe på bron.

Avfärd 14.00

0,0 Uppför backen från slottet, sväng till höger på bron

0,7 Vänster i rondell, tredje avfarten
Fortsätt rakt fram mot Igelfors och Lotorp. Följ
Östermalmsvägen och Butbrovägen

4,0 Höger **NORRKÖPING**

Det fanns flera järnbruk än Finspångs Bruk i trakten som vi passerar. Men Finspångs bruk var det ojämförbart största. En av Sveriges värdefullaste järnmalmshögrar sträcker sig över Vånga, Risinge, Finspång, Hällestad, Örebro och Värmland.

5,2 *Järnbruk: Till höger vid Stjänviks säteri låg Biörsjö Järnbruk. Man nyttjade fallet mellan sjöarna Gron och Åmlången.*

6,4 Vänster **NORRKÖPING**. Följ väg 51

8,8 *Järnbruk: På höger sida ligger Ysunda med gammalt järnbruk som nyttjade vattenkraft från fallet mellan Åmlången och Glan.*

10,2 *Järnbruk: Vistinge. Här låg också ett järnbruk nere vid Glan.*

12,9 Höger **SVÄRTINGE**

Ortsnamnet Svärtinge kan härledas till fornnordiskan. Svärt betyder svart, mörk och tillägget -inge, markerar att här bor ättlingar till den svarte. I början av 1900-talet började medelklassen bygga sommarnöjen i Svärtinge. Successivt har det byggts mera moderna permanenthus. Just nu pågår en byggboom igen. Vi ser bara de byggnader som ligger vid vägen. Men uppe på höjderna byggs det friskt med en fantastisk utsikt över sjön Glan.

20,0 Håll vänster **KVILLINGE** (skylten till vänster i slänten).
Fortsätt under viadukten

20,2 **Vänster KVILLINGE**
Efter 100 m höger KVILLINGE

21,7 **Vänster ÅBY och KVILLINGE**
Fortsätt Kvillingevägen mot Åby

25,1 *Vår gamle bekant från Risinge S:ta Maria kyrka och Finspångs Slott, Pehr Hörberg har målat altartavlan i Kvillinge kyrka. Notera den unika spiran på kyrkan.*

27,2 **Vänster mot E4**

28,0 **Rakt fram i rondellen, andra avfarten JURSLA**

Kändisinfo: Till höger ligger PLATINUMCARS. VD och ägare är lyxbilshandlaren från Finspång Sigge Bilajbegovic. Han sålde sin första sportbil 2005 på garageuppfarten hemma i Svärtinge. Kontraktet signerades vid köksbordet. Varken banken eller omgivningen såg någon potential i att sälja lyxbilar i Norrköping. Men med sitt motto: "Allt går om man vill" genomförde han sin affärsidé. Nu är han en av Sveriges största bilhandlare av exklusiva bilar med kunder från hela Europa. År 2014 blev han utsedd till Årets manliga stjärnskott i en av delfinalerna till EY (Entrepreneur of the Year). Omsättningen var 180 miljoner. "Om 5 år ska vi omsätta en miljard, men då måste vi expandera. Jag tänker mig Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och kanske Hamburg." Vem vågar tvivla?

28,3 **Efter att vi passerat Platinumcars, sväng vänster**

29,0 **Fyrvägskorsning. Sväng höger mot Åby (det finns ingen skylt). Passera genom Åby**

Kändisinfo: Från Åby härstammar två landslagskapetener i fotboll, 2 x Ericson. George "Åby" och sonen Håkan. Den legendariske Åby Ericsson var Sveriges första heltidsanställda landslagskapte 1970-1979. Hans son Håkan är förbundskapten för U21-landslaget sedan 2011. De tog EM-guld 2015.

30,2 **Håll vänster mot TORSHAG**

30,9 **Höger SANDTORPSSKOLAN vid gamla brandstationen. Följ Gamla Stockholmsvägen**

Gamla Stockholmsvägen som vi åker på nu anlades på 1640-talet. Den här vägen som i mer än 300 år ledde de vägfarande över Kolmården är ett bra exempel på det storslagna arbete som på 1600-talet lades ned för att skapa goda vägförbindelser genom landet. Vägen har i modern tid ersatts av E4 som anpassats efter nya tiders krav.

34,8 **MÅL! INGELSTROPS CAFÉ. Vi parkerar på reserverad parkeringsplats.**

Fråga 11 och 12

Fika och genomgång av rallyfrågor, prisutdelning.

Toalett i den blå byggnaden till höger om caféet.

Kändisinfo: Ingelstorps Café drivs av entreprenören, politikern, revymakaren, gala- och musikarrangören, tomten (tar emot alla barn i december månad och guidar dem och föräldrar/lärare i sitt egenbyggda och klurigt utformade tomteland. Allt ideellt).

Författare till de kluriga och träffsäkra texterna bredvid E4:an norr om Norrköping.

Ingelstorp är vårt stamställe på onsdagskvällar. CCS gäng från Norrköping, Linköping, Katrineholm, Björkvik, Nyköping.

Om ni har möjlighet, se er gärna omkring. Det finns Håkan-inspirerad humor lite här och var på Ingelstorp. Tyvärr kommer Ostlänken att dras precis över Håkans ägor, gården Rödmosse. Bl.a. kommer bostadshus och Tomtebyn att drabbas.

HEMFÄRD

Höger från parkeringen. Följ Gamla Stockholmsvägen fram till Katrineholmsvägen, till trevägskorsningen där vi nyss svängde av mot Sandtorpsskolan. (Där ligger Gamla Brandstationen på vänster sida och Åby Gatukök på höger sida)

Välj vänster och ni kommer till Åby och t ex E4.

Välj höger och ni kommer mot väg 55 till Katrineholm.